

## SPORT

**H**IJ begint nu ook echt populair te worden in Vlaanderen. Hugo Claus. Want op één van de talrijke sportpagina's van 'Het Laatste Nieuws' heeft een zekere Piet Korrel een lap van een halve pagina geplaatst gekregen over de relaties van de auteur van 'De Verwondering' met de sport, plus foto van man met kat tegen background beschilderd door Asger Jorn. Om te beginnen ontdekt de scribent 'het Pand', 'het koude lege huis' en dan 'Het warm gezellig nest van Hugo Claus'.

Eerste vraag: 'Vroeger zag men u vaak op Gantoise, mijnheer Claus?' En Claus is direct in forme. Hij kwam daar om zich af te reageren. Om zijn broer in de zij te porren. En om volksuitdrukkingen te horen. En boksen deed hij ook. Niet op het voetbalveld. Maar met toch ook 'onze Guido', zijn broer. 'Ik hou van alle zelfverdedigingssport.' En wielrennen? 'Ik zou dolgraag eens een lastige wielervedstrijd meemaken in de volgwagen en ook wel een echte kermiskoers langsheen de foorkramen en de smoutebollenverkopers in Vlaanderen.'

Claus, die al eens eerder wist te vertellen dat het peil van de Vlaamse kranten desastreus is, vindt nu dat de sportkroniek in 'onze bladen' een van de goede aspecten is. 'Wij hebben echt barokke sportrubrieken. Ik zou het onze sportjournalisten niet kunnen verbeteren.'

En over de plaatsruimte? 'Nederland doet het veel beknopter dan wij. Maar dat doen zij daar met andere rubrieken ook. Een Belgische sportkrant is vooral op maandag een weelde om erin te luiëren als men ligt te luiëren.'

Claus denkt dat de Congolese voetballers thans minder succes hebben omdat de belangstelling voor exotische elementen vlugger slijt. Dat scheidsrechters despoten zijn, die thuis zeer weinig te vertellen hebben en dat ze zelfs hun toegangskaartje zouden moeten betalen. Dat de wedstrijden met kunstlicht achteruitgaan, omdat het met Russische biljarts toch ook meteen afgelopen was. En dat hij te veel eet, drinkt, rookt en op prof. Craye rekent om met halters van hem een echte karikatuur van een Vlaming te maken. Ten slotte zou Claus bij het leger niet alleen faciliteiten geven aan sportlieden, maar ook aan dichters, schrijvers en schilders. Op de ultieme vraag 'Kan de sport de jeugd op het goede pad houden?' noteert Piet Korrel het antwoord van Hugo Claus: 'Wil ik de katten van uw schoot wegnemen? Allez kom, Pier, Jan en Pol.' Piet Korrel kon natuurlijk niet weten dat de katholiek opgevoede auteur een naam weigerde te geven aan een schepsel zonder ziel, toen hij er nog maar één katje op nahield. Misschien begint bij Claus de weelde ook al te steken. En hij laat Piet Korrel staan met 'een reeks antwoorden waar hij niet heeft op geantwoord en met een vrucht antwoorden waar wij (Korrel) niet hebben om gevraagd.' Waarmee dan meteen de superioriteit van de Vlaamse sportrubrieken bewezen is. En Hugo gelanceerd werd als Sant (aClaus) in eigen land. Nu men blijkbaar uitgeschreven is over de neus van Rik Coppens en de nieren van Rik van Looy.