



Op de premieres zitten, naast de andere genodigden ook de journalisten, met een notitieboekje.

Wij betalen zelden zelf ons kaartje. Maar het is geen omkoperij: we laten ons niet meeslepen in de euforie. Als wij genoten hebben, schrijven wij het, maar als het spektakel tegenvalt, laten wij dat ook blijken. Dat is toch wat u van De Standaard vraagt: een eerlijk standpunt, zonder omwegen.

Wilt u een trouw lezer worden van De Standaard, bel dan 02/466 50 40 (binnenpost 478).



De Standaard

Informatie op uw niveau.