



Pedant, galant, genant
O, steeds die woorden op een rij
En elke keer hun gat verbrand!
Zout zuur, gebalk, gebrei
In de nacht van het moederland.
Elk gedicht roept van de overzij

Hugo Claus

IV de Nacht van de Poëzie

Aangeboden
door de
**Nationale
Loterij**