

Moeder



Moeder (KVS) Gerda Marchand

creatie van **Moeder** een toneelspel in 14 taferelen van **René Verheezen** door KVS 2 op woensdag 12 februari 1986 in het BKT, Kapellemarkt 8 te Brussel met Gerda Marchand, Chris Lomme, Fried Zuidweg en Alex Cassiers, regie: René Verheezen

I
(moeder, vriendin 1, vriendin 2)

Moeder (Leest) "U hebt alle vragen met 'ja' beantwoord. U krijgt 100 punten!" Ik krijg honderd punten! "Uw gezin is alles voor u. U geeft uw man en uw kinderen al uw tijd en uw liefde. U cijfert uzelf weg. Maar pas op. We geloven allemaal graag dat we bijzonder zijn. U bent bijzonder!"

Vriendin 1 Dat is voor mij geschreven.

Vriendin 2 Jij had nog geen zestig punten.

Vriendin 1 Je moet dat niet zo nauw nemen. Dat is zoals de horoscoop.

Moeder Zal ik afwassen?

Vriendin 2 Laat maar. (Tegen vriendin 1) Jij geeft je man niet al je liefde.

Vriendin 1 Wat weet jij daarvan?

Moeder Straks zit je ermee. Met de afwas.

Vriendin 2 Nee, laat maar.

Vriendin 1 En bijzonder ben ik wel.

Vriendin 2 Weet je 't zeker?

Moeder Ik ga afwassen.

Vriendin 1 Ik zal afdrogen.

Moeder Laat maar.

Vriendin 2 Ik wou me er eerst niet mee bemoeien.

Vriendin 1 Waarom doe je het dan?

Vriendin 2 Ik kan het niet aanzien.

Vriendin 1 Als ik dat geweten had had ik het je nooit verteld. Je moet zwijgen.

Vriendin 2 Ik moet niets.

Vriendin 1 Wie is jouw vriendin, zij of ik?

Vriendin 2 Dat weet ik niet. Goed, ik zal zwijgen. Wat gaat het mij in feite aan.

Moeder (Komt binnen terwijl ze een bord afdroogt) Zeg mannen, nu moet ik eens iets vertellen. Ik liep voorbij de spiegel vanmorgen – en in een flits zag ik mijn moeder staan. Het was iets... een uitdrukking... een trek rond mijn ogen die zij ook had.

Vriendin 2 Je bent dik aan het worden.

Vriendin 1 Ik volg dieet. Ik ben te jong getrouwd. Anders was ik danseres geworden. Ik had er het figuur voor. Toen ik tien was danste ik op de toppen van mijn tenen.

Vriendin 2 Dat zegt niets.

Moeder Heb jij geen spijt? Dat je niet getrouwd bent?

Vriendin 2 Waarom? Jullie lieven met iemand anders, ik leef met mijzelf. Ik weet waar ik aan toe ben.

Moeder Dat is gemakkelijk.