

# KREATIEF

literair-en kunstkritisch tijdschrift

1987-1

**Maar wie  
is nu eigenlijk  
Dirk van Babylon?**



André Brink  
Willy Spillebeen  
Proza uit Joegoslavië

**Een tijdschrift dat zijn tijd schrijft.**  
Al méér dan 20 jaar! Met themanummers  
van literair-historische betekenis.  
Solzjenitsyn, Márquez, Soyinka: *Kreatief*  
had ze in Vlaanderen het eerst in het oog!  
Een aflevering (5 per jaargang) telt 130 tot  
160 pagina's informatie en duiding.

Een boek dus? Klopt.

**'Een van de belangrijkste Vlaamse  
periodieken.'**

(*Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse  
Letterkunde*)

Jaarabonnement 750 fr./fl. 54, –  
Rekeningnummer 001-1763667-89 van  
KREATIEF - Uitgeverij MANTEAU  
Beeldhouwersstraat 12, 2000 Antwerpen  
Tel. (03) 237 17 92

# KREATIEF

literair-en kunstkritisch tijdschrift

## INSTITUUT voor RITMIEK JAQUES-DALCROZE

erkend door de staat

**ritmiek – muziek – beweging**

Opleiding tot het onderwijzen van ritmiek  
en lichamelijke expressie –

Officieel diploma – 4 jaar studie.

Vorbereidende afdeling voor kinderen.

Afdeling voor adolescenten en volwassenen  
in avondcursus –

Gemengd – Beginnelingen – Gevorderden  
vanaf 17.30 uur – zaterdagmiddag.

Elementair brevet.

## OPENDEURDAGEN ★ STAGES

**Inlichtingen uurrooster:**

Secretariaat, H. Watelaertsstraat 53,  
1060 Brussel. Tel 02/537.47.93.

## GASTON DURNEZ

God is een Sinjoor: dat ontdekte Gaston Durnez in  
zijn tweede vaderstad Antwerpen. Zo noemde hij  
dan ook dit boek waarin cursiefjes en versjes te le-  
zen staan die door Antwerpenaren maar ook door  
gewone mensen werden geïnspireerd. (Want God is  
overall, soms zelfs buiten de Sinjorenstee.)

Gaston  
Durnez

God  
is  
een  
Sinjoor



**NIEUW!**

**Nu verkrijgbaar  
in de  
boekhandel**

UITGEVERIJ DEN GULDEN ENGEL



UITGEVERIJ DEN GULDEN ENGEL  
Herentalsebaan 455, 2220 Wommelgem