

de oudste
Ik geloof het niet.

de lust
En vind u mij aantrekkelijk ?

de oudste
Ach ja, waarom ook niet.

de lust
Dan heb ik een verrassing voor u. Ik ga u straks bespringen.

de oudste
Wat ?

de lust
Ik had u al een tijdje in de gaten. Soms duurt het dagen voor ik iemand vind. En nu ineens een prachtig exemplaar. Ik heb wel mannen in mijn koffer, maar die zijn alleen voor noodgevallen. Vindt u mij aantrekkelijk meneer.

de oudste
Ik...

de lust
Ik heb heel wat te bieden. Ze vinden mij de schoonste aller vrouwen. Dat zegt men in de omgang over mij. Geestig hè. Het is nog waar ook. Ik wil u wel een stukje van mij laten voelen. Om er een beetje in te komen.

de oudste
Ik moet haar iets bekennen. Ik ben haar broer, maar ik ben wel de oudste.

de lust
Zeg me dan, denk je dat je van me houdt ?

de oudste
Daar moet ik even over nadenken.

de lust
Ik moet het nu weten.

de oudste
Ik... Weet je, ik vind altijd al dat je een beetje te grote borsten hebt.

de lust
Borsten ? Waar dan ?

de oudste
Nou daar.

de lust
O die. Ja maar die zijn niet van mij. Die heb ik geleend. Ik ga ze weer terugbrengen. Ik ben er zelf ook niet zo tevreden mee. Ik kleed me even om.

de oudste
Ik heb niet gezegd dat ik haar niet leuk vond, ze is gewoon een beetje jong.

de schrijver
HIJ IS NAAR DE ZOLDER VERHUISD
HIJ WIL ZE NIET MEER HOREN.
HIJ IS EEN GEVOELIG MENS. MIJN MAN. HUN VADER. IK DENK DÁT HET BETER IS ALS ZIJ IN DE KELDER GAAN WONEN. IK DOE DE DEUR OP SLOT.
de oudste
Pappa had zijn koffer in de keuken staan. Hij stond altijd op het punt om te vertrekken. Mammie was een ster in listigheid. Zij kon op staande voet een wereld van geluk verzinnen en dan bleef hij maar weer even.

de lust
We hadden pappie bijna bij haar weggejaagd.

de schrijver
Ja, dat was een foutje.

de stervende
Dat ging veel te ver.

de lust
Maar niet expres. Toch ?

de oudste
Wist jij dat mammie zoveel van hem hield ? Ze hield meer van mij. Dat weet ik zeker.

de stervende
Ze hield ontzettend veel van ons. Ze zal ons niet vergeten.

de oudste
Denk je dat mammie evenveel van jou hield als van mij ?

de stervende
Ik denk het niet. Ik denk dat ze meer van mij hield dan van jou. En daarom zitten we hier allebei.

de oudste
Hoe zou ze er nu uitzien. Met of zonder haar. Mijn moeder had een vuurtje in haar haren. Mijn moeder was de mooiste. Je ziet ze wel langskomen, de vrouwen. Bij lange na zo mooi niet. Ik hield meer van haar. Ik hou van mijn moeder als van een minnares.

de schrijver
We hebben papa bij haar weggejaagd.

de lust
Was moeder mooi geweest dan had ze zonder moeite een nieuwe man gesmeed.

de oudste
Jaloezie.

de lust
Is het niet bespottelijk je leven te vertreuren om een man. Om eentje maar.

de oudste
Jaloezie.

de lust
Er zijn er zoveel meer. Zoveel onwaarschijnlijk mooie mannen.

de oudste
Trouwheet dat.

de lust
Ik noem het een gebrek.

de stervende
Moeder had een groot gebrek aan levenslust.

de schrijver
Van wie zijn die laarzen ?

de trots
Was dan iemand van plan te gaan lopen ? Van wie zijn die laarzen ?

de lust
Geen idee. Ik heb een veel subtieler maatje.

de trots
Ruim ze op.
(s wil ze opruimen)

de oudste
Neen !

de trots
Ah, zijn ze van u ?

de oudste
Natuurlijk niet. Ik loop het liefst op blote voeten.

de stervende
Zodat iedereen kan zien hoe krom zijn tenen zijn.

de schrijver
Papa was op dat moment zijn laarzen aan het zoeken.

de lust
Op welk moment ?

de stervende
Op het moment.

de oudste
Hij had ze aan.

de schrijver
Hij was ze aan het zoeken. En daarom deed hij niks toen moeder ons de deur uit duwde. Daarom deed hij niks.

de lust
We hebben hard gegild. Hij had het moeten horen.

de stervende
Daarom deed hij niks. Hij was zijn laarzen aan het zoeken.

de lust
Heel ver weg.

de stervende
Onze oudste had ze aan. Bravo.

de schrijver
Hij kon ons echt niet redden. Hij moest eerst zijn laarzen zoeken. Laarzen zijn belangrijk.

de stervende
Stel dat ik op zou staan. En stel de deur stond open. En stel dat ik zou lopen en door de deur zou gaan. Zouden jullie volgen ?

de schrijver
Gaan we ? Gaan we eindelijk naar binnen ?

de trots
Je zei toch stel ? Ze zei toch stel ?

de lust
Dat zei ze ja.

de schrijver
Volgen we ?

de trots
We volgen.

de schrijver
Ja, we volgen.

de stervende
Hoor je dat. Ze volgen. En zo hoort het ook.

de oudste
Ik wou dat we elkaar eens kwijtraakten.

de stervende
Lukt niet.

de lust
Nee.

de stervende
Sommige mensen achtervolgen je.

de lust
Tot de dood.

de stervende
En verder.

de lust
Wij zijn als vijf geboren. We gaan als vijf op weg. We moeten niet gaan denken dat we allemaal afzonderlijk iets zijn, want dat zijn we niet. Gezamenlijk.

de oudste
Morgen ga ik ze vermoorden
Dan ben ik weer alleen.
Daar was het om begonnen zie je, dat ik alleen zou zijn.
Ze achtervolgen me, maar ik, ik ben de oudste.

de schrijver
ZE MOETEN WEG.
DE KELDER IS NIET DIEP GE-NOEG.
ZE ACHTERVOLGEN ME.
ZE ZITTEN IN MIJN HOOFD.
de schrijver
Dit loopt dood.
de lust
Dat zie ik ook wel. Maar we moeten verder, want het heeft geen zin om stil te staan. Dat doen we al zo lang. Kom.
de schrijver
Waar zijn we in godsnaam.
de trots
Ergens tussen waar we begonnen zijn en waar we gaan komen.
de stervende
Ik denk dat we op weg zijn naar de ondergang.
de schrijver
Waar gaan we vandaag heen.
de trots
Verder.
de lust
Verder. Altijd maar verder.
de schrijver
Volgens mij gaan we terug.
de trots
Wie zei dat ?
En waarheen dan wel ?
de schrijver
Naar waar we begonnen zijn.
(bulderend gelach van de anderen)

pauze

de schrijver
Wanneer zullen we er zijn ?

de trots
Liefje, waag het niet nog een keer mijn oor met dat soort onzin te bevuilen, anders mep ik je persoonlijk de sloot in.

de lust
Hij is bang.

de schrijver
Wanneer zullen ze ons binnenvragen ?

de trots
Bindt dat kind met zijn tong aan een lantaarnpaal. We staan al tot onze knieën in het stinkend slijk. Laat het niet nog verder komen. Laat het niet.

de stervende
Ach, ze huilt alweer.

de schrijver
JULLIE GAAN OP REIS, DAT ZAL IK ZEGGEN.
PAK JE KOFFER MAAR. ZOEK EEN KOFFER UIT, EN NEEM WAT MEE. HET GEEFT NIET