

Ik heb een mooie T-Shirt en ik moet hem laten zien.
En ik slaap en ik...

Verleden week, verleden week-end ben ik naar Dardennen geweest met mijn gezin, eh met mijn familie. En eh de dag daarvoor...Allez, we waren aangekomen maar moesten direkt gaan slapen. "Bedtijd" riep mijn moeder. Wij sliepen dus. De volgende dag natuurlijk mijn zus, zo dom als ze is, vroeg me waarom vliegen de wolken. Volgt ze, dan weet ge waar ze gaan uitkomen. Natuurlijk mijn zus op hare fiets gesprongen achter die wolk aan 't rijden. Natuurlijk, keek ze naar de lucht, keek ze natuurlijk niet naar beneden en viel ze natuurlijk over een steentje.

Gisteren is mijn neef gekomen, die is zo'n vijftien jaar. En ja, die wou bij ons blijven slapen en mijn mama die zei : ja, dat mag. En we hebben nog naar de televisie gekeken en dan zijn we gaan slapen. Het was zo'n 10u30. Mijn mama die zegt : "Bedtijd, we gaan slapen". Maar mijn neef die wou wel nog een grapje doen. Kijk, ik heb hem gezegd geen grapjes want mijn mama die kan daar misschien van schrikken. Maar mijn neef die luistert naar niemand en neemt lucifers. Weet ge wat hij doet...

Er was eens een jongen die noemde Abil. We moesten alle zaterdagen naar toneel gaan. Op een keer waren we met vakantie, dan moesten we maandag gaan. We hebben ons goed geamuseerd. Woensdag moesten we ook gaan. De andere dagen ging het goed, maar één dag niet. Die dag was een woensdag en we moesten allemaal komen. Daar was geen enkele meisjes, maar jongens wel. Het was Erdal, Gioacchino en ik. We moesten naar kleren gaan kijken en we hadden veel tijd. Dan moesten we naar huis en bij de weg had ik aan Guy Kinopolis getoond. Dan heeft hij zeker gezien, ik weet niet. Dan moesten we zaterdag gaan. Maar de jongens, de meisjes hadden congé. Woensdag moeten de meisjes gaan. Zaterdag na-dien moesten we ook allebei gaan, maar ik was een beetje te laat in de Vaartkapoen. En dan moesten we weggaan, als ik naar huis ging had ik een plakkaatje gezien met "Jeugdhuis". Ik ben daar binnen geweest en ze waren daar aan 't toneel spelen. We hebben ons goed geamuseerd. We zijn terug naar huis gegaan...

Sandy

Ik ben de mama.

Isabelle

Ik ben de grote zus en de apotheker.

Stefanie

Ik ben de dokter.

Samen

Wij beginnen.

Cengiz

Dienaren, ik heb trek in frites.

Sandy en

We zullen de koninklijke kok roepen, Majesteit.

Stefanie

Koninklijke kok, een portie frites van 30 fr met mayonnaise.
Alstublieft, Majesteit.

Cengiz

Dank u wel, kok.
Ik heb geen zin meer.

