

Werdpen, een nieuw initiatief van Villanella naar Nederlandse voorbeelden (Utrecht), maar dan wel voor een iets jonger publiek (tieners). Tij- den voor dit festival werd de tweede editie van de Kunstbeende geannuleerd. Deze wedstrijd in alle tijen van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, ook al naar Neder-lands voortgeleid en eveneens georganiseerd door de Villanella. De winnaars uit de voorronde en de finale waren in hetzelfde jaar kampioen om hun artistiek werk te ontwikkelen: deelname aan workshops, verder te buitenland te tonnen. De finalisten van de eer-ste Vlaamse Kunstiende waren vier daggen lang in een publiek van leeflijdsgevochten en tegenang-hadden tot de professionele voorstellingen. Al stond hier goed op zijn plaats als eye-opener voor jongeren met artiestische ambities. Goede kunst is meer dan een creatieve imitatie van de op de dansacademie geleverde jazzdans - of blauwe mandag of een goede uitvoering van hiphopdanses. Maar hoe lang kan goede kunst overleven buiten de systemen van oude gen-technieken?

"Two Tisch & Chips and a Double De Key-bus!", Four De Maker De Luxe!, One Double Mac Frankfurt and two Pima Mac Nuggets!, Two Bel Sunnade and two Big Mac Sturrt!... De fastfoodketten van de dans draait op volle toeren. Hoe verover je als jonge danser een plek tussen al die grote namen? En wil je wel meddrainen in deze carrousels? Of dakkomische maar perhimente wijze werpt Maria Clara Villa-Lobos de vragen die haar bezighouden als wernemester van een hamburgertent, duwt plastic menukaart in de handen en schreewt het op de gang bijeengepakte publiek een terst herkenbare potpourri hedendaags dans voor. Drama mag je de zaal betreden. Daar word je getrakteerd op een revue met een hoge Holiday on Ice → *Jaynes Tat-gehalte*. Gekleed in witte schort en witte sportschoneen met rood Nike-embleem, zetten Miko Yohihara, Violeta Todo González, Alberto Sanchez Díez-ma, Yrki Haapala en María Clara Villa-Lobos (bij) de creatie was dat nog Sonya Biermuth,

(P.A.R.T.S. & Brusseel 2000)

een creatie van Maria Clara Villa-Lobos in

De ondraaglijke lichtheid van het bestaan
Werk van Maria Clara Villa-Lobos, Inés Sauer, Peter Missotten & Bram Smeyers,

innersechten was een bijzondere geslaagd nagelezen project. Het gehel was minderdaad meer dan de som der (onder)deelen. Want je ging maar huis met het gevolgen dat je iets bijzonders had meegemaakt en niet de zoveelste produc- tie op rij had gezien. Dit was een evenement in de jijste zin van het woord; eenmalig en leden- schaags zonder veel toeters en bellens, gewoon een dansfeest waarvan met weinig middelen erg hard was gewerkt. Nergens was ooit maar een zweem van het zo hindertellijk *this is art!* sfeerje te bekennen, daarvoor was innerse- chen een dansefeest waarvan met behulp van een paar vingers een goede dansvloer was gevormd. De dansende mensen waren er niet meer dan een kwartier of twintig, maar dat was voldoende om de danszaal te vullen. De muziek was goed, de dansen waren goed, de dansers waren goed. En dat was voldoende om de danszaal te vullen.