

en toen was de zomer voorbij  
en ik dacht  
mensen  
ze struikelen  
staan op en beginnen opnieuw  
en dat heb ik gedaan  
maar ik wist niet wat ik zou doen als ik hem terugzag  
en toen ik hem terugzag  
op dezelfde manier als toen ik hem voor het eerst zag  
ik zat op mijn fiets rustig naar huis te rijden als  
plots vanuit het niks  
ik voorbijgereden word door een andere fietser die  
zo snel rijdt dat hij voor wind  
zorgt op het moment dat hij mij voorbijrijdt en ik  
bijna in de beek lig  
en hij stapt van zijn fiets en ik stap van mijn fiets  
en ik moet mij tegenhouden van niet  
in huilen uit te barsten en ik ga naar hem toe en ik  
sla uit al mijn macht met mijn  
rechtervuist recht op zijn gezicht en hij valt op de  
grond en hij bloedt en ik ga naar  
hem toe en net wanneer ik mij buk slaat hij mij terug  
recht in mijn gezicht en nu liggen we alletwee in de  
beek  
en ik zeg sorry jan sorry sorry  
en hij zegt sorry bruno sorry sorry  
en we likken elkaars wonden tot er geen bloed  
meer te zien is  
en jan trekt langzaam weer bij en ik mag hem zo  
graag dat het pijn doet  
en we kijken in elkaars ogen en we beginnen zacht-  
jes te huilen  
en onze tranen vallen in de beek en die voert ze  
naar de zee en daar  
vallen ze niet meer op  
tezamen met het leed van anderen  
golven van verdriet  
en toen ik naar huis ging zei ik tegen mezelf  
het is gebeurd jan  
nu hebben we een blad omgedraaid  
als ge één keer samen gehuild hebt dan is de wereld  
vanaf dat moment nooit meer  
dezelfde

en dan kwam jan bij mij  
brood eten en chocolademelk drinken en hij  
maakte grapjes aan tafel  
waarom kijken vrouwen pornofilms altijd uit van  
begin tot einde en mannen niet vraagt hij  
en ik zeg ik weet het niet  
en hij zegt  
omdat vrouwen altijd denken dat de koppels op  
het einde gaan trouwen  
en dan lachen we samen en zijn we gelukkig en  
dan gaan we naar mijn kamer en we  
zitten op mijn bed en hij zegt  
ik wil u iets vertellen wat ik nog nooit aan iemand  
verteld heb en ik zeg  
uw geheim uw verschrikkelijk geheim  
en hij zegt ja en hij zegt zijt ge vrij vrijdag na  
school en ik zeg ja en hij zegt

we gaan naar het kasteel we blijven daar slapen en  
zaterdagavond komen we terug en  
ik zag ja jan voor u alles  
en dan was het vrijdag en we gingen met de fiets  
want het was heel ver maar ik had ne  
platte band dus lieten we mijn fiets achter en zaten  
we samen op zijn fiets  
heel dicht bij elkaar en ik voelde zijn lichaam en  
ik verdween naar een andere wereld  
met jan hard tegen mijn lichaam gedrukt  
in die wereld hadden we een gemeenschappelijk  
lichaam  
zijn armen mijn benen  
zijn benen mijn armen  
en onze gemeenschappelijke gedachten

ge moet het zo zien  
als ge zo dicht bij elkaar zijt is de één soms een deel  
van de ander  
op die manier wordt de liefde vaak omschreven  
en we kwamen aan en we verstopten jans fiets en  
gingen te voet verder en jan zei  
ik ben veel weg geweest  
en ik dacht dus jan was op reis  
en ik vroeg  
van de zomer  
en hij zei ja  
en ik had ineens zin om weg te gaan want ik wilde  
niet dat jan mijn ogen zag dus  
ik deed een paar stappen achteruit maar jan ging  
natuurlijk mee achteruit en ik deed  
mijn best met mijn gezicht  
deed mijn best me te verbergen  
vooral mijn ogen te verbergen en met jan mee te  
gaan zonder een woord te zeggen  
omdat ik mijn stem ook niet vertrouwde

en we kwamen boven en we zagen de stad liggen  
en het was het mooiste wat er  
bestond en we bouwden onze tent en het werd donker  
en we waren samen in de tent  
het was nacht  
en ik was niet bang omdat hij er was  
en hij was niet bang omdat ik er was  
we hoorden de dieren van het bos  
en van ver kwamen de geluiden van de stad  
jan kende geen dieren  
en ik heb hem alles uitgelegd  
van de vogels en de uilen en de wolven  
wat ze doen en hoe ge ze kunt herkennen  
en de geluiden die ze maakten  
want als ge wat ge hoort kunt plaatsen zijt ge niet  
meer bang  
en hij lachte naar mij en hij zei  
gij zijt zo lief  
en hij vroeg: hoe vindt ge mijn handen  
en ik zei ze zijn mooi  
en mijn voeten  
ze zijn mooi heel mooi  
en mijn benen wat vindt ge van mijn benen  
uw benen zijn mooi

en mijn schouders  
ik hou veel van uw schouders  
en mijn gezicht  
heel mooi  
alles mijn oren mijn ogen mijn mond mijn lippen  
ja ze zijn heel mooi  
dus ge vindt mij helemaal mooi in zijn geheel  
ja  
totaal  
en jan was zo blij dat ik dat vond  
alsof nog nooit iemand zoiets had gezegd  
en ik wist  
jan is geen winnaar  
hij zit met iets  
hij geraakt er niet uit  
voor sommigen schijnt de zon voor anderen de maan  
en we gingen slapen en we hadden maar één deken  
we kropen dicht tegen elkaar  
lepeltje lepeltje zei hij  
en ik voelde zijn lichaam  
en samen hadden we het warm  
en ik kon niet slapen en  
ik hoorde hem ademen  
en dan snurkte hij maar ik vond het niet erg want  
hij was mijn vriend  
en ik voelde mij totaal gelukkig  
en plots voelde ik dat mijn piemel hard werd  
en ik wist niet wat doen  
en jan werd wakker  
en ik wist niet wat doen  
en jan zei niets  
het was goed  
en ik zeg  
ik ben bang in het donker  
ik ben bang zonder u  
ik heb het graag als ge naast mij ligt  
gij zijt zo warm voor mij  
en jan zegt  
wees niet bang  
wees niet bang voor de monsters van de nacht  
we zijn sterker samen  
wees niet bang voor de duivel  
ik ben bij u  
en ik zeg  
ik heb gehuild in de zomer als ge weg waart  
elke dag dat ge weg waart heb ik gehuild  
een hele zomer  
dat zijn eenenzestig dagen  
dat zijn twee emmers tranen mijn vriend  
twee emmers tranen heb ik voor u gehuild  
ze staan op mijn kamer  
zodat ik u nooit vergeet  
maar jan slaapt al  
  
en dan werden we wakker in elkaars armen en we  
aten het brood dat we van thuis  
hadden meegebracht  
en we kijken naar de stad en ik denk nu gaat hij het  
zeggen  
het geheim  
zijn verschrikkelijke geheim