

tot da 'k hem vastheb
Ik klamp mij aan hem vast, gelijk een zuignappe
terwijl da ze aan mij trekken en slaan
En ie zegt: Zorg voor Jean, Maria, zorg voor Jean
en dan is 't ie weg
En ik dan, roep ik nog zonder geluid
En ik dan...

Gepakt is 't ie
weg
elders
in een andere wereld
opgegeten door de nacht en de mist
En ge weet van niks, dat is 't wreedste
vragen zonder antwoorden...
daar helpt er niks tegen
geen wijwatere
geen kaarse
geen zalke van den dokter

Ik ben nie benauwd
voor niemand nie
banennik, ik nie...
nie voor mijzelf
maar als ge een kind hebt, dat verandert alles
Ge voelt daar alles van, en dan hier, alleen,
zonder vent,
de helft van de familie weg
gevlucht, opgepakt, ondergedoken
En al da werk
overall melk
Een dorp da moet blijven leven
Ze liggen allemaal aan mijn borst
de goeie en de verkeerde
Ik passeer met eten, melk, eiers, boter,
met de karre, iedere dag
door weer en wind
Nieje nie voor 't geld, maar voor de eer
om te tonen da 'k leef
En ja ja ja ja, ik verkoop aan de soldaten, melk afgelengd met water
ze smaken dat toch niet
Ik verkoop met de glimlach
met de tanden bloot, met een klucht, met 't wiegen van mijn gat
En hoe meer da 'k verkoop, hoe vrijer da 'k mij voel
De melk is mijn munitie en de flessen zijn mijn kogels

Ons Bernice koop ik al rechtstaand
helemaal alleen
Ik wil geen gemak, geen bed of kussen onder mijne rugge
Ik wil één zijn in 't zeer
één met mijne vent
één met de vader
Onze Tuur die in verte zijt
geheiligd is uw naam
gij moet were keren
uw lieve woorden willen we horen
geef ons voor altijd nen dagelijkse zoen
en vergeef ons ons ongeduld
gelijk da we wulder proberen te vergeven
da ze u ons hebben afgepakt
kom Tuur, kom ons verlossen
van de koolmarchans en al die andere verraders

Ahja, Maria, ge moet da verstaan
we moeten wij meedoen
we kunnen nie refuseren
ons marchandise moet ook verkocht worden
gij laat gij uw melk toch ook nie verzuren in de kelder

Nennek, dat is just
maar ik vraag de gewone prijs,
ik leg de mensen er niet op
ge moest u schamen
met u zwarte kolen
Mariatje Mariatje toch
Doet uw ogen open meiske
Wat brengen al uw woorden op
't Is ons fout niet da ge verkeerd getrouwd zijt, he
Waar zijn ze nu de Vereeckes, he Maria
Waar zijn ze met al hun spel aan hun kloten?
Wie zal er voor uw dochterke zorgen Maria?
Ik ben groot genoeg
Ja Maria, ik wil maar zeggen, als er iets is, ge moet maar roepen
Want als de zaken blijven gelijk of dat ze nu zijn
zult ge vrienden kunnen gebruiken

'k Wijs ze allemaal de deur
de paster, de KAV, Robert en zijn witte bende
allemaal valse hulp
buiten!
Vijgen achter pasen
's Nachts lig ik toch alleen in bed
blijft de rechterkant koud en onbeslapen
en ik maar babbelen tegen den donkeren
met mijne kop in z'n kussen, in Tuur zijne pyjama
om hem te kunnen rieken
te voelen
'k Wrijf zijn kleren over mij
over mijn borsten, mijnen buik, tussen mijn...
om... om... mij vrouw te voelen
om nie helemaal op te teren
om ervoor te zorgen da mijn klok niet stilvalt
dat mijn stove blijft branden voor als hij weer komt
Nieje, zeg ik tegen de paster
ik speel geen maarte voor u
Ik heb genoeg aan mijn kind en mijn melk
We komen wel rond
Maar ge kunt misschien beter een positie kiezen Maria
Den oorlog zal vroeg of laat stoppen meiske
't Is misschien beter om voor wat zekerheid te kiezen, zegt hij,
paster messiaen met zijne vette smoel
Iemand zijn kan geen kwaad meiske
ne vader zoeken voor uw kind
het laten dopen, misschien?
Wat peinst ge Mariatje
Ik peins da ge beter niks betekent
dan da ge absoluut probeert iemand te zijn
Da wanneer da ge niemands gat lekt
ge dan ook niet voortdurend uw tanden moet kuisen, meneer de paster
da peins kik
En hij was weg
't gat in

Aan zijn voeten omhoog, Maria
in Gent ja
verraden
uw schoonbroer
Hij heeft een normaal proces gekregen en al
enfin
de doodstraf
Neje, hij heeft niks los gelaten
Jah, 't zijn keikoppen de Vereeckes
Als ze iets in hunne kop hebben, hebben ze 't niet in hun gat
't Heeft een uur en een half geduurd, Maria, voor dat ie bloed spoo, die schoon-
broer van u
't Was geen schoon zicht heb ik mij laten zeggen
'k Zou 't maar nie vertellen aan Tuur als hij thuis komt, Maria